

Hardt voor elkaar?

Het koninkrijk van God is nabij (6)

Lucas 10:25-37

'Hart voor God, hart voor elkaar, hart voor de wereld.' Dat is het jaarthema van de Plantagekerk. Stil staan bij 'hart voor elkaar' brengt ons al heel snel bij dat grote gebod van Jezus: 'Heb je naaste lief!' Wie is die naaste? Hoe doe je dat: liefhebben? En waarom zijn we zo vaak hard voor elkaar? Het is een dt-kwestie! Niet grammaticaal deze keer, maar geestelijk: hard zijn voor je naaste óf hart hebben voor je naaste, dat is de vraag.

Wie is mijn naaste?

In Lucas 10:25-37 stelt de wetgeleerde twee vragen. De tweede vraag luidt: 'Wie is mijn naaste?' Hoe vinden we daar een antwoord op? Naast wie zit je op dit moment? Welke mensen zijn er dagelijks om je heen? Je naaste, dat is: je vader, je moeder, je (irritante) broertje, je zus (die altijd alles beter weet), je (vreemde) leraar, je (pestende of gepeste) klasgenoot. Je komt je naasten ook tegen in de buurt, in de bus, op straat, op het voetbalveld (je tegenstander is daar je naaste). Over de naaste (Grieks: plèsion, 'die van dichtbij') werd in Jezus' tijd een debat gevoerd. De wetgeleerden wilden beperkingen aanbrengen, het terugbrengen tot hanteerbare proporties ('eigen volk eerst'). Jezus zegt vervolgens niet dat 'iedereen' je naaste is, maar wel: de mensen die op je weg komen, juist de mensen die ons hinderen en ons ergeren.

Onmogelijke liefde?

Kunnen we dat wel: onze (problematische, lastige, irritante, slechte, rare) naaste liefhebben? Nee, dat kan niet! Kijk maar naar de priester en de leviet. We hebben geen zin, we hebben geen tijd, we gelóven er gewoon niet in dat het kan. We zijn veel eerder geneigd om hard voor elkaar te

zijn. Hard in onze oordelen, in onze reacties, in onze onwil om naar vreemde en irritante mensen te kijken met de ogen van Jezus. Wij kunnen het inderdaad niet, maar Jezus kan het door ons heen! Hart voor elkaar hebben kan Bijbels gezien alleen lopen via het hart van God: omdat hij hart voor ons (allemaal) heeft, kunnen wij leren om hart te hebben voor elkaar.

Voor wie ben ik een naaste?

De eerste vraag die de wetgeleerde stelt, kun je ook zo formuleren: 'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het koninkrijk van God?' (Is dat trouwens een vraag die jou bezighoudt? Wil je graag deel krijgen aan Gods koninkrijk?) Jezus antwoordt met een verhaal en reikt daarin een wetmatigheid van Gods nieuwe wereld aan: leven in het koninkrijk van Góð betekent dat je houdt van mensen! Niet de (theoretische) vraag 'Wie is mijn naaste?' staat centraal. Voortaan luidt de (praktische) vraag: 'Voor wie ben ik een naaste?' Dat je zélf een naaste wordt voor iemand anders, daar gaat het om in Gods nieuwe wereld op aarde zoals in de hemel.

Stappen zetten

Voor wie ben ik een naaste? Hart voor elkaar hebben is niet alleen iets voor in de kerk. Het gaat om al Gods mensen, één voor één door God gewild en geliefd. Hard zijn voor elkaar gaat vanzelf. Groeien in hart hebben voor elkaar gebeurt als je:

- Gods Vaderhart leert kennen;
- met Jezus' ogen kijkt naar mensen;
- de Geest laten werken tussen jou en je naaste. Vergeet nooit wíe dit tegen je zegt: 'Heb je naaste lief.' Het is de gekruisigde en opgestane Jezus die jou liefheeft met een eeuwige liefde.

Om te lezen:

- Deuteronomium 30:9-14
- Matteüs 5:17-25
- Matteüs 5:38-48
- Matteüs 19:16-30
- Romeinen 13:8-14
- Galaten 5:13-26

Voor een geloofsgesprek:

1. Wat betekent het jaarthema 'Hart voor God, hart voor elkaar, hart voor de wereld' voor jou?
2. Herken je het: dat mensen vaak hard zijn voor elkaar? Ken je voorbeelden?
3. Voor wie wil jij graag een naaste zijn?
4. Wat weerhoudt jou ervan om naaste te zijn voor anderen?
5. Hart voor elkaar hebben begint bij het kennen van het hart van God. Ben je het daarmee eens? Hoe werkt dat dan?
6. 'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het koninkrijk van God?' Hoe houdt deze vraag jou bezig?

Kijk ook hier:

- www.josdouma.nl
- www.tijdmetJezus.nl
- www.mijnpreekplek.wordpress.nl
- www.plantagekerk.nl

